

Herdenking 'Gevecht van Snaeskerke'

Auteur: Roger Rondelez
© foto's Gestella Werner Peene



Vaderlandslievende verenigingen



Ruime belangstelling



Goeverneur De Caluwe



EH. Wulleput deken van Oostende



bloemeneerlegging



de lokale West Coast Band



het Koninklijk Escort te paard

"Op 24 augustus II. werd er onder een ruime belangstelling het Gevecht van Snaeskerke herdacht.

Als bijzondere genodigde mochten we de provinciegouverneur verwelkomen die een toespraak hield en ook bloemen neerlegde.

Naast de burgemeester van Gistel en leden van het College

verwelkomen door de voorzitter van het Fonds voor Sociale Solidariteit bij de politiediensten, de heer Bourdoux, de heer Franssen oud-Gistelnaar en tevens de laatste commandant van de Rijkswacht en hoofdcommissaris Guion, vertegenwoordiger van de Federale Politie. De zonale politie was vertegenwoordigd door korpschef Depovere.

Een tweede toespraak werd gehouden door de heer Bourdoux.

Na het dodenappel en de bloemenneerlegging werd door de trompetters van het Koninklijk Escort te paard de eer gebracht door het spelen van respectievelijk het "Te Velde" en de "Last Post". De heer deken Wullepit van Oostende hield een bezinningsmoment.

Vijf leden van de lokale West Coast Band luisterden de plechtigheid muzikaal op terwijl een 20-tal figuranten en vaandeldragers aan de plechtigheid een bijzonder en waardig cachet gaven. Enkele leden van een ruitersclub symboliseerden dat ruiters aan het gevecht in 1914 deelnamen.

De plechtigheid werd besloten door het spelen van de Mars van de Rijkswacht gevolgd door het Belgisch Volkslied.

Aan de genodigden werd daarop aansluitend een receptie aangeboden.

Familiedocumenten terecht.

Auteur: ...

© foto's Gestella Werner Peene



In ons vorige krantje "Hoe een fotootje rollen kan" beschreven we of we op vraag van Bart Pilate de afstammelingen van ene Jules Feys geboren te Moere konden opsporen. Werner slaagde in deze zoektocht en kwam bij de familie Goderis terecht.

Bart stond erop om deze familiedocumenten persoonlijk aan de nabestaanden te overhandigen. Openmonumentendag, de ideale dag waarop de nabestaanden van Jules Feys de familiedocumenten in ontvangst mochten nemen.